

Fotoverslagje van de excursie op zaterdag 11 oktober 2014

Geen mist dit keer. Lekker temperatuurtje, het zonnetje kwam er af en toe bij. Prima omstandigheden om alle drukte in de lucht goed waar te kunnen nemen. Starten maar!



Bij het paardenweitje van de Zwaluwhoeve was het een drukte van belang met o.a. graspiepers, witte kwikstaarten, zwarte roodstaarten en overvliegende veldleeuweriken. Paniek bij de kraaien: een havik in de lucht! Van een buizerd worden ze niet koud of warm. Die zat daar gewoon lekker op een paaltje, muizenwacht.



De zwarte roodstaarten waren nu ook duidelijk te zien, o.a. een mooie adulte man. We zagen zijn witte vleugelvlakken en het zwarte maskertje.



© Hans Verhoeven

Er zaten al flink wat ganzen in de Gement. Grauwe ganzen, canadese ganzen, nijlganzen en twee brandgansjes zijn zo goed als zeker allemaal autochtonen. Maar er waren ook enkele rietganzen en behoorlijk wat kolganzen. Al die ganzensoorten hebben een eigen geluid. Een sport op zich, maar we krijgen nog kansen genoeg om die te oefenen. Een voorzetje: rietganzen roepen 'ajàx ajàx' in de vlucht.

Op deze foto zien we op de voorgrond links kolganzen. De volwassenvogels hebben donkere strepen op hun buik, maar de jonge vogels – die je tussen de volwassen vogels ziet – hebben die strepen nog niet. Rechts zien we grauwe ganzen. Kolganzen hebben een witte 'kol' boven hun snavel. Grauwe ganzen hebben grote oranje snavels. Ook aan ganzenstaarten is te zien met welke soort je van doen hebt.





© Gerben van Bokhorst

De Grauwe Gans een brede witte eindband...

... de Kolgans een smalle witte. Maar dat heeft de Rietgans

dan ook weer. Tja...



© Jan Andries Post

De snavels dan: Grauwe gans



© bram lamens

Kolgans



© Ingmar van der Brugge

Toendrarietgans



© leon mulder

En wie kijkt, wordt bekeken:

Hier een vrouwtje, want de vogel heeft zwarte baardstrepen. Bij het mannetje zijn de baardstrepen rood met een zwarte rand.



De Groene Specht was ook weer van de partij, op dezelfde plaats als vorige keer, flink hakkend in een mierenest zo te zien.



© Ellen&Ron van Rossum

We sloten de excursie af met 56 soorten. Een mooi aantal! De volgende excursie is op zaterdag 15 november, maar dan hebben we natuurlijk eerst nog de cursusavond op woensdag 12 november. Het thema is dan 'Tuinvogels'. En we hebben huiswerk gekregen. We tekenen de omtrekken van een vogel op een vel papier, kijken een paar minuten goed naar een vogel in onze tuin, en tekenen dan de hoofdzaken van wat ons aan die vogel opviel in op onze tekening. Het gaat er dus niet om dat we een kunstwerk fabriceren, maar dat we in de gaten hebben om welke details het bij die vogel ging. Natuurlijk mag je er meer doen!
Tot dan!