

Fotoverslagje van de excursie op vrijdagavond 17 april 2015

Van hoe mooi het was en hoe koud...

Vanaf de Kweldijk langs het Wilhelminakanaal bij Biest-Houtakker keken we het gebied D'n Opslag in, met deskundige begeleiding van Wiel Poelmans en Peer Busink. Peer vertelde ons over het 700 ha grote gebied met nieuwe natuur, waar D'n Opslag deel van uitmaakt. De natuurdoelstelling voor dit gebied is 'weidevogelgebied' en er broeden zo'n 65 gruttoparen. De Reusel meandert hier sinds kort weer door het – door afgraven van de voedselrijke bovenlaag – vochtige schraalland.



Doordat het water in het kanaal hoger staat dan in D'n Opslag, stroomt kwelwater onder de dijk door het gebied in. Vandaar de naam Kweldijk? Wij weten, na een avond bikkelen bij een straffe noorderwind op die dijk, wel beter waar die naam vandaan komt... Maar mooi was het wel, zeker toen de zon onder ging. En met een batterij van zes telescopen hebben we allemaal de vogels goed kunnen zien.



foto Maria Goossens



foto Saskia Peijnenborg



foto Herman Leppink

Maarten 't Hart was er niet bij, maar wel diverse vluchten regenwulpen. Ze bleven aanvliegen en dat liep op tot een groep van zo'n 130 exemplaren. Ze lieten zich ook mooi horen. Hier kun je hun geluid nog eens beluisteren: <http://www.xeno-canto.org/explore?query=whimbrel>.

Het zijn steltlopers die in de noordelijke taiga broeden en op doortrek hier bijtanken. Het is een kleiner 'broertje' van de wulp, vooral te onderscheiden door de strepen op zijn kop. De lichte wenkbrauwstreep valt meteen op. De wulp broedt wel hier.



Regenwulp © Jan Piet Oudwater



Wulp © Paul Cools

En nog een paar overzichtsfoto's van de regenwulpen in D'n Opslag:



foto Titia van Heusden



foto Marja Goossens

Behalve de regenwulpen zagen (en hoorden!) we vooral veel grutto's. Dit is een gruttobolwerk in Noord-Brabant, heel bijzonder. De gruttomannen waren mooi op kleur. Hieronder een foto van een paar grutto's tussen de regenwulpen en van de kleine zilverreiger. Toen hij wegvloog, zag iedereen zijn gele tenen.



Titia van Heusden



foto Titia van Heusden

Verder waren er mooie slobbeenden, kuifeenden en wintertalingen te zien, en achter het riet een dodaarsje en een knobbelzwaan. We zagen maar één tureluur, maar waarschijnlijk zaten er wel meer tussen het riet verscholen.



vrouw slobbeend
© Marc Kolkman



vrouw kuifeend
© Peter Vercuijse



paar wintertaling
© Erik Veldkamp



dodaars in broedkleed ©
Dirk Hiemstra



tureluur in broedkleed ©
Rob Floor

Het was weer een mooie excursie! De bittere kou zorgde voor een scheiding der geesten in de groep, tussen de wel en niet koudebestendigen. De laatsten waren eerder bij de auto's en misten de blauwborst en de kneu, maar te zien kregen we die niet. Gelukkig gaan we de warme kant op: de volgende excursie is op zaterdag 30 mei. De lesavond op woensdag 20 mei. De ruimere tijd ertussen heeft te maken met het pinksterweekeinde. Thema: heidevogels. We hopen u dan weer te zien!

